

sanatçı portresi

Nisan, 2015 Sayı: 19



Kuzgun Acar

Rengarenk bir Kuzgun

Türkiye'nin pek çok yerine değdi ayağı. Hem ara sokaklara daldı. Kah Hakkari'de Zap Suyu'na köprü kah Gönen'deki Maden-İş tesislerine duvar ördü. "Kanlı Pazar"ı görüntülemiş, Paris sahnelerinde 'canlı heykelleri' salınmıştı ya, mine kaplı takılar da yapıyor, elbise de boyuyordu. Türkiye'nin en özgün ve yaratıcı heykeltıraşlarından Kuzgun Acar, kısa ömründe renkli bir dünya kurmuştu.

ÖZLEM ALTUNOK
ozlem@istanbulartnews.com

"Biz Kuzgun değiliz ki. Ben Kuzgun olmadım ki" diyordu onu en yakından izleyen, gören Ferit Edgü, '76'da o uçup gittiğinde sitemle karışık kederiyle, "Eğer bugün ona acıyorsam, yakınıyorsam ölümüne değil, yaşamına. Bize çok şey bırakabilirdi."

Kimdi o? Afrikalı bir büyücü, İstanbullu bir beyefendi, başkaldırışın türküüsü, rengarenk bir Kuzgun... O mu adının hakkını verdi, yoksa babasın-

dan 'yadigar' ismi mi hayatını daha başından belirledi, bilinmez. Her şey bir kenara ya da hepsi içinde adı gibi bir hayatın peşinden koştu. Bir de Can Yücel'in dediği gibi: "O hep çocukluğunu elinden tutup koştu". Kuzgun olarak doğdu, kuzgun kaldı ve erkenden gitti ama coşkuyla, tutkuyla yaşadı. Belki heykeli de bu yüzden seçti, uzağı yakın kılmak için... Ama zordu. Kuzgun kimdi ki, heykel neydi, ne işe yarardı ki? Ondan geriye kısa hayatından pek de bir şey kalmadı, kalamadı. O bunu bildi mi, önemi var mıydı? Durmadı ki. Heykelden vazgeçtiğinde yine heykeli

düşünerek masklar, kostümler, filmler üretti. Sokaktaydı ya, pişirdi, oydu, büktü, en mühimi işe yarasın istedi. Kuzgunluğunu çiviler, teller, otomobil parçalarıyla da gösteriyordu, masklarıyla da, Karaköy'de bir büfeye yaptığı metal süslemeyle de... Tüm bunların onda bir karşılığı vardı, onun heykellerinin pek çoğu bugün sadece zihinlerde kaldı.

"Sevişirken heykeli, heykel yaparken de aşkı düşünüyorum. İkiisi de her seansında bir bütündür ve bir daha tekrarlanamaz" diye not düşmüşü eskiz defterine. Tekrarlanamaz bütünlür

yaptı, o bütünlürün çoğu yoklara karıştı. Kimi çürüdü, kimi söküldü, kimi çalındı, kimi de hurdacıya satıldı...

Nüktedanlığı, hazırcıvaplığı babasından, her işin altına girmesi annesinden belli ki. Habeşistan-Etiyopya kökenli siyahi annesinden ten rengini, basın ile edebiyat çevrelerinde tanınan tüccar babasından ise teninin rengiyle uyumlu adını almıştı. Evlilik dışı bir çocuktu. Tam adı Abulahet Kuzgun'du ve gelin görün ki 'Allah'ın Kuzgun bir kulu' anlamına geliyordu.

Babası ne annesini ne de onu sahiplenec, ana-oğul fakir bir hayat sürecek-

ti. Babası ilkokula gitme çağında onu nüfusuna geçirecek ama bu ona alaycı ve dışlayıcı davranmasını engelleyecekti. Annesi ise hayatta kalmak için türlü işlerde çalışacak, son yıllarında alkole sığınıp Bakırköy'de tedavi gördükten bir süre sonra, Kuzgun Acar henüz Akademi'de öğrenciyken ölecekti.

Özel bir uğraş olarak heykel

Annesi gibi Kuzgun Acar da çalışkandı ya da zaten çalışmak zorundaydı. İlkokuldan başlayarak oto-tamircisinde de çalıştı, babasının kurduğu ayakkabı bağı imalathanesinde de. Ticaret lise-

